

OVER LIEFDADIGHEID EN HULP GEVEN

Joseph Wresinski in een Volksuniversiteit van de Vierde Wereld. Frankrijk, 1978

Wanneer hij het woord neemt op een ontmoeting van de Volksuniversiteit in 1978 licht Joseph Wresinski, op een zeer genuanceerde en broederlijke manier zijn visie toe over liefdadigheid, het bieden van hulp en ondersteuning. En over de specifieke aanpak van ATD Vierde Wereld.



'Zelf ben ik het er helemaal niet mee eens dat ze zeggen dat je nooit moet geven. Liefdadigheid blijft een essentieel onderdeel in de menselijke omgang. Want wat is liefdadigheid anders dan elkaar helpen en problemen oplossen wanneer dat nodig is.

Als we elkaar niet zouden helpen om elkaars problemen op te lossen, in wat voor maatschappij we ook leven, dan zou de wereld afschuwelijk zijn... Men kan zich geen maatschappij voorstellen waarin de mensen geen behoefte hebben om geholpen te worden, waar het systeem automatisch alles op zou lossen.

De Beweging is niet een beweging die geen liefdadigheid wil. We hebben alleen maar een andere weg gekozen. Waarom?

Omdat we zijn begonnen op een plaats waar er 27 organisaties bestonden die hulp boden. Er was geen enkele reden voor dat wij de achtentwintigste zouden worden. Dat heeft ons gedwongen om een andere aanpak te kiezen.*

Het zijn deze omstandigheden die ons hebben geleid, en niet een of andere superioriteit. We hebben het gewoonweg gedaan omdat we met een situatie werden geconfronteerd waarin het belangrijker was voor de mensen om zich van hun situatie, hun geschiedenis en hun identiteit bewust te worden.

Als die andere 27 organisaties er niet waren geweest, dan zouden we simpelweg brood en schoenen hebben uitgedeeld, we zouden aan Katholieke liefdadigheid hebben gedaan, we zouden een vraag om hulp hebben beantwoord... Als men zou moeten bedelen om de armen te kleden, dan zou ik het doen.

De hele Beweging heeft ervoor gevochten en heeft zijn strategie en filosofie op een bepaalde manier opgebouwd omdat anderen een dienst leverden, een taak in onze plaats deden.

Die mensen bedank ik daarvoor, want ze zijn een immense hulp geweest voor de mensen onderaan de maatschappelijke ladder. Zij hebben het ons bovendien mogelijk gemaakt een andere werkwijze te kiezen.'

Joseph Wresinski, 1978

* De internationale beweging ATD Vierde Wereld is door Joseph Wresinski in 1957 samen met gezinnen in armoede opgericht in het daklozenkamp van Noisy-le-Grand, een stad nabij Parijs

Vertaling: Marleen Senders, 2016
© ATD Vierde Wereld.
www.joseph-wresinski.org



Contact: www.atd-vierdewereld.be, www.atd-vierdewereld.nl